

# Onderling Contact

*Zórg voor de allerarmsten!*



**Nieuws & Informatie  
St. Onderlinge Zorg Oekraïne**



Maart 2004  
5e jaargang nummer 1

**Werkbezoek van 28 januari tot 7 februari 2004.**

---

## Van de voorzitter



**D**eze O.C. is ontstaan tijdens het laatste werkbezoek van 28 januari tot 7 februari, om u een indruk te geven van alles wat ons bezighoudt. Uiteraard enigszins beknopt, want het geheel gaat verlucht worden met veel foto's. Ik kan u vertellen dat we zeer dankbaar terugkwamen uit Oekraïne. Er is deze reis heel veel nagedacht, heel veel besproken en er is opnieuw veel gezien en meegeemaakt. Tijdens de winter lag de bouw van het verzorgingshuis nagenoeg stil. Ten eerste door de vorst, ten tweede doordat het moeilijk was om aan hout voor o.a. de dakconstructie te komen. Uiteindelijk lukte het onze Oekraïense medewerker om een flink aantal boomstammen te kopen, die op locatie in diverse afmetingen worden gezaagd. Deze boomstammen moesten van ver komen en dit had alles te maken met het prijskaartje. Hij gaat bepaald niet over één nacht ijs als het er om gaat om de bouwstoffen zo goedkoop mogelijk te kunnen aanschaffen!

We hopen dat de bouw na de winter weer zo snel mogelijk kan gaan beginnen. Voor het voedselproject zijn er veel nieuwe adressen bijgekomen. Het is bijna niet te bevatten hoe erg sommigen er aan toe zijn. Of het nu gaat om ouderen, alleenstaanden (ook op jonge leeftijd!), gehandicapten of gezinnen: het tekent hoe erg de situatie is in Oekraïne, op vele terreinen van het maatschappelijk en geestelijk leven. Het is best belangrijk dat er een prachtige 30 km lange geasfalteerde autoweg is gekomen, die van de grens naar de stad Ungvár loopt. Een goede infrastructuur is heel belangrijk voor een land. Maar wat doet de regering voor haar bevolking? Voor de landbouw? De veeteelt? Met de rijkdom aan grondstoffen? Wat doet ze met de enorme werkloosheid en de slechte gezondheidszorg? Daarom wordt Oekraïne met recht wel het armste land van het Oostblok genoemd en alles wijst daar ook op.

Toch zijn er ook tevreden mensen. Dankbare mensen. Dankbaar voor de hulp die hen geboden wordt. En ook: mensen die ons, rijke westerlingen, beschaamd zetten. Die van hun kleine aardappelvoorraad de helft weggeven aan iemand die het nóg minder heeft. Meer dan ooit hebben deze mensen hulp nodig. Wij mogen geven van onze rijkdom en daar geeft u die dit leest met gulle hand blijk van. Naar ik hoop voor nu en in de toekomst!

**Teun Bakker**

---

## Woensdagavond t/m vrijdag, 28-29-30 januari

**V**oordat we vertrekken nog een mededeling van de secretaris. De instantie die anoniem wenst te blijven schenkt ook voor dit jaar € 25.000,- voor het verzorgingshuis! Dankbaar beginnen we dit werkbezoek met Bijbellezing en gebed, waarna we om 21.15 uur vertrekken vanuit een besneeuwd Middelharnis. Achter de gesponsorde bus hangt de gloednieuwe OZO-aanhanger! De combinatie is geladen met ziekenhuisbedden, Velux ramen, kleding en gratis gekregen voedsel en fruit. Na een voorspoedige reis arriveren we vrijdagmor-

gen om 5.10 uur in Nagydobrony. De temperatuur is -12°C. Na enkele uren slapen houden we ons de rest van deze dag bezig met het verkrijgen van informatie over het voedselproject en het verzorgingshuis. Onze Oekraïense medewerker vertelt o.a. dat hij twee medewerkers van de kerkelijke diaconale stichting Talentum bereid gevonden heeft om hem te helpen met de uitvoering van het voedselproject en dit heeft geresulteerd in een zeer vruchtbare samenwerking. Verder heeft hij voor het verzorgingshuis \$ 1000,- korting gekregen van de Oekraïense dakpannenleverancier, want, - zo zei hij -, jullie streven een hoog rendement na, ik dus ook. Waarvan akte!

---

*De medewerkers van St. Talentum en St. OZO voor de nieuwe aanhanger. Op de achtergrond het verzorgingshuis in aanbouw.*



## Zaterdag, 31 januari

**N**u de bouw van het verzorgingshuis door de vorst stil ligt, wordt deze dag een begin gemaakt met het bezoeken van bestaande en nieuwe adressen voor het voedselproject. Dit is een zeer intensieve bezigheid, want het is soms niet te bevatten hoe mensen moeten leven in hun trieste omstandigheden. Op de bestaande adressen ervaren we, naast de armoede, dankbaarheid. Voor een pakket, voor het vergoeden van een ziekenhuisopname, voor zomaar een gesprek. Ook persoonlijk contact blijkt een belangrijke pijler in de hulpverlening. De nieuwe adressen brengen weer veel zorgen aan het licht. Hoe moet een gezin leven van € 20,- per maand, terwijl de stookkosten en elektriciteit in de wintermaanden alleen al € 25,- bedragen? Terwijl een gehandicapte dochter van 24 jaar verzorgd moet worden, die als jong meisje door falende medici als proefkonijn misbruikt is? Of die

moeder, die het met haar schizofrene zoon en haar aan epilepsie lijdende dochter maar moet uitzoeken? Of, nog een voorbeeld, een jonge moeder die zonder inkomen zichzelf en haar 15 jarige dochter moet onderhouden, nadat haar man jaren geleden in een dronken bui is weggegaan om nooit meer terug te komen? Dit is keiharde realiteit! Na de rondgang langs de adressen wordt er thuis geëvalueerd waar en welke hulp nodig is. Dit kan variëren van een nieuw bed en/of warme dekens, artsensbezoek, medicijnen, kleding en natuurlijk een voedselpakket!



*In de winter ligt de bouw stil.*

.....een gehandicapte dochter.....



## Zondag, 1 februari

Zoals gewoonlijk begeven we ons naar de kerk in Nagydobrony, waar de bisschop van het district Karpátalja, ds. Horkay, preekt. Verder is deze dag een rustdag.

## Maandag, 2 februari

Ook deze dag wordt gebruikt om nieuwe adressen, aangereikt door St. Talentum, te bezoeken. Opnieuw worden we geconfronteerd met mensen die met lege handen staan en vertwijfeld zoeken naar oplossingen. Niet bij iedereen gaan de handen op elkaar zodra hen hulp aangeboden wordt. Is dit doffe berusting? De ervaring heeft ons geleerd dat pas later zal blijken hoe blij men zal zijn met deze “werken der barmhartigheid”.

Later in de middag zijn er besprekingen met een elektricien. De goede man is zeer gelukkig

met de opdracht en legt een alleszins redelijke prijs op tafel, niet in het minst vanwege zijn enthousiasme voor het project. Naast het aanbrengen van alle elektrische voorzieningen zal er op iedere kamer ook een kerktelefoonaansluiting komen.



“Wat komen jullie doen? Ons helpen?”